

*Dankbaar omdat hij zo lang onder ons mocht  
vertoeven, bidden wij voor de ziel van:*

DE HEER

**René DE KONINCK**

**echtgenoot van  
Mevrouw Maria VAN LIERDE**

geboren te Opbrakel op 24 maart 1913  
en zachtjes van ons heengegaan  
op 9 maart 1994 te Nederbrakel,  
voorzien van de HH.Sakramenten der zieken.

Oudstrijder 1940 - 1945.

Plotseling is nonkel heel zachtjes en toch totaal onverwacht van ons heengegaan. Waarom toch? Jij die zo optimistisch was en geloofde in jouw genezing, die sprak met de uitdrukking: "Het komt wel in orde!" Nonkel, jij die zo boeiend kon vertellen over de dingen van het leven: de verschrikking van de oorlog, maandenlange ellende en ontbering in het krijgsgevangenkamp, het verlies van kameraden tijdens de eerste oorlogsjaren.

Menige uren heb je mensen geboeid met je verhalen over het wild en de duivensport.

Je hield van de natuur, van de wijdse velden van Waals-Brabant.

Algemeen gekend waren je kwinkslagen, want je had zo'n fijn gevoel voor humor.

Je 50-jarig trouw samenzijn met je dierbare echtgenote, je Marieke en je rotsvast geloof, kan voor velen een goed voorbeeld zijn. Zolang je kon, was je op post voor de wekelijkse eucharistieviering.

Nonkel, nu moeten we afscheid nemen, jij die zoveel voor ons hebt betekend. Hoewel je zelf geen kinderen had, was je voor ons als een vader en een mens met een groot hart.

Dierbare familieleden en vrienden, bedankt voor de hulp en de vriendschap die jullie mij hebben gegeven. Dierbare echtgenote, bedankt voor de vele mooie jaren die we samen waren en vooral voor de goede verzorging tijdens mijn laatste levensmaanden.

Niets was U teveel.

Moge het verdriet om mijn heengaan jullie onderlinge band verstevigen. Want verdriet, dat samen wordt gedragen, bevat, zoals de komende lente, steeds een nieuwe belofte van leven en vreugde.

En geloof dat ik van hierboven blijf waken over jullie geluk. Dank je voor alles. Tot weerziens bij de Heer.

De families

DE KONINCK, VAN LIERDE,  
VAN DER BRUGGEN, HAESBROECK,  
danken U voor de blijken van medeleven en gebed.

Namis: op woensdag 6 april 1994 om 19.30 uur.

ROUWL.&DRUKW.B.V.B.A.RAOUL,9660 BRAKEL