



Dankbaar aandenken aan

De Heer

ROGER, EMILE DEKONINCK

echtgenoot van Mevrouw

JEANNE DETANT

geboren te Everbeek op 26 april 1920 en
godvruchtig overleden in het A.Z. Sint-
Elisabeth te Zottegem op 4 december 1992
gesterkt door de HH. Sakramenten
der zieken.

De families

DEKONINCK, MACHTELINCKX,
DETANT en POLS,

danken U voor de blijken van christelijk
medeleven en voor uw gelovig gebed.

't Zij kort of lang,
waarom is 't dat we leven,
tenzij om God, met winste weer te geven
hetgeen Hij ons verleende, en onze keer
van sterven af te wachten van de Heer ?

Ik was bereid om op het eerste manen,
met licht in d' hand,
kloekmoedig mee te gaan
en, zo Jezus deed, na lijden fel en groot,
de hemelvaart te winnen door de dood.

Ik was bereid, ik stierf en van die stonden
heb ik het licht des levens weergevonden;
en, nu dat ik gestorven ben, O Heer,
en U aanschouw, en sterf ik nimmer meer!

(G. Gezelle)

Begr. - Crem. b.v.b.a. Raoul, Brakel - 055/422449