

*Mijn taak is af, mijn werk volbracht,  
mijn levensadem neigt de nacht;  
Ik zal met blij verlangen  
mijn loon uit Gods hand ontvangen.*



Wil in uw gebeden het aandenken bewaren van

De Heer  
**Joseph DE KONING**

weduwenaar van Mevrouw  
Magdalena HOEBEKE

Hij werd geboren te Zarlardinghe op 27 juli 1895  
en is godsvruchtig overleden te Geraardsbergen  
in het Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis op 15 juni  
1993, gesterkt door het H.Sacrament der zieken.

De families:

DE KONING - HOEBEKE  
SOETENS - MONIER

danken U voor de blijken van christelijk mede-  
leven, Uw vroom gebed en Uw aanwezigheid.

*Gelukkig de mens die weet en kan aanvaarden dat  
men leven en werken moet, niet voor eigen klein-  
menselijke voldoeningen, maar voor de toekomst en  
om anderen gelukkig te maken... Gelukkig de mens  
die in zijn geloof en vertrouwen de diepe kracht  
vindt om hierbij moedig vol te houden.*

*Het afsterven van zijn geliefde echtgenote, nu enkele  
jaren geleden, met wie hij een schoon, voorbeeldig  
en christelijk gezin had opgebouwd, bracht hem in  
een zekere eenzaamheid in zijn hoge ouderdom. De  
goede oppas en de dagelijkse zorgen van zijn dochter  
compenseerden zijn verdriet, zijn zorgen en de  
eenzaamheid. Met dankbaar hart kon hij daarom ook  
opblikken voor al dat dienstbetoon.*

*Getekend door zijn hoge ouderdom en zorgenbehoef-  
vend werd hij noodgedwongen opgenomen in het  
Ziekenhuis. Hij kon er terugblikken op een leven  
van hard werken, van diep geloof en parochiale  
verbondenheid.*

*Wij bidden nu dat hij voortaan voor eeuwig, zijn  
geliefde echtgenote volgend, in het aanschijn van de  
verrezen Heer moge leven.*

*DAT HIJ RUSTE IN VREDE.*

---

Begrafenissen Drukkerij \* Willy Collier - De Taeye  
Karkoolstraat 2 - 9500 Moerbeke 054/ 41.35.00