

Zalig de doden die in de Heer sterven, hun werken vergezellen hen. (Openb. 14,13)

TOT VROOM AANDENKEN AAN

MEVROUW

MARIA, ELISA DE KONING

weduwe van de heer

VICTOR VANDERMEULEN

geboren te Zarlardinghe, op 25 april 1889 en godvruchtig overleden in de St. Elisabethkliniek te Zottegem, op 17 augustus 1976, gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken.



De families

**DE KONING en
VANDERMEULEN,**

zijn zeer erkentelijk om uw blijken van
kristelijke deelneming en DANKEN U.

Druk. De Vos, St-Martens-Lierde

Moeder, Uw heengaan stemt ons tot droefheid ; toch zijn wij de Heer en U dankbaar om het stichtend en heiligend gebedsleven, om die innige goedheid en voortdurende bezorgdheid tegenover ieder die U nabij kwam.

Zo ging zij, jaren terug, aankloppen en vragen of er niets kon gedaan worden voor de mensen van de derde leeftijd hier in de parochie. Zo werd zij hier de « stichteres », de eerste voorzitter en Ere-voorzitster van deze vereniging voor wie niets haar teveel was.

Thuis of op weg, was ze heel en al zorg en het waren haar gelukkigste momenten als zij zag hoe de schoonste bloemen uit haar hof mochten dienen voor de altaarversiering in haar parochiekerk. « Waar kunnen zij schoner staan ? »

Dankbaar voor de kleinste attentie van wie ook weten wij hoe zij haar kinderen, kleinkinderen en gans haar familie in het hart droeg.

Niet minder dankbaar was zij voor al wat haar te beurt viel vanwege het verplegend personeel van de kliniek te Zottegem en vanwege de Overste en Zusters van het Rusthuis « De Zilverlinde » te Scheldewindeke... hoe heeft zij in stilte voor al haar weldoeners gebeden.

Mocht ons aller gebeden U thans helpen ter eeuwige Zaligheid.