

Met pijn en verdriet in het hart, maar ook dankbaar om haar goed mens zijn, vertrouwen wij aan Gods liefde toe

Mevrouw Josephine DE LAET

Weduwe van

de Heer Joseph SPELTINCKX

geboren te Schilde op 1 april 1927 en godvruchtig overleden te Wilrijk in het Medisch Instituut St. Augustinus op 24 juli 1981.
Gesterkt door de H. Sakramenten.

God, onze Vader, nu wij stil worden rond het mysterie van lijden en dood, willen wij bidden en dank U zeggen voor al de vriendschap en de goedheid die van mevrouw, Josephine De Laet is uitgegaan naar familieleden en vrienden. Geef dat dit alles verder mag leven in ons hart en dat zij geborgen mag zijn in de palm van Uw hand.

Laat ons bidden,

Heer onze God wij bidden U verhoor ons.

God en Vader,
wij bidden U voor de ouders, schoonkinderen kleinkinderen en familieleden van deze vrouw dat zij ook nu omwille van haar sterven verbonden mogen zijn en tot steun en bemoediging wezen van elkaar, die zo vol toewijding

voor haar gezorgd hebben.

Laat ons bidden,

Heer onze God wij bidden U verhoor ons.

God en Vader, in onze droefheid bidden wij vandaag voor allen die moeten leven met pijn, dat zij zorg, steun en bemoediging vinden bij U en de mensen.

Laat ons bidden,

Heer onze God wij bidden U verhoor ons.

Laat ons samen bidden :

God onze Vader, zie onze droefheid en help ons geloven dat Gij ons liefhebt zoals een Vader houdt van zijn kinderen.

Wij vertrouwen deze dierbare vrouw Josephine De Laet toe aan Uw liefde die geen grenzen kent en vragen U laat haar samen met haar echtgenoot en dochter delen in de Verrijzenis van Jezus en richt onze ogen op Hem die voor ons de weg, de waarheid en het leven is.

De familie dankt U voor uw gebeden en voor uw blijken van medeleven.