

†
BID GOD VOOR DE ZIEL
van Mevrouw
RENILDE DELAEY
Weduwe van Heer
AUGUST BUFFELS

*geboren te Merckem, de 28 April 1880 en zachtjes
in de Heer ontslapen te Brugge, de 29 Juli 1955.
na ontvangen te hebben de laatste HH. Sacramenten.*

Onze moeder, onze teerbeminde moeder is gestorven. Het is zo menselijk dat er droefheid is in ons hart bij het heengaan van die zo dierbare overledene, maar tevens is er diep in onze ziel, een grote vreugde omdat wij zeggen kunnen: "Heer wij danken U omdat Gij ons zo een goede en brave deugdzame moeder hebt gegeven".

Zij was een *goede moeder*. Zij leefde voor haar kinderen; die zij hartgrondig beminde. In de stille gesloten intimiteit van de familiekring was zij een voorbeeld van goedheid; zich zelf vergetend steeds voorkomend en gediensstig voor iedereen.

Zij was een *christelijke moeder*. Haar leven was gericht niet naar deze aarde maar naar de Hemel. Hoe stichtend voor die haar kenden; was niet haar levendig geloof en haar onwandelbaar betrouwen op Gods Voorzienigheid. De kracht om die serene christelijke levenshouding te bewaren putte zij in haar dagelijks gebed.

Teergeliefde kinderen en kleinkinderen. Dank voor al uw liefde, uw zorgen en gebeden. De dood kan niet scheiden wat in God verenigd blijft. Ik blijf hierboven voor U allen bidden en U hier allen eensdaags verwachten. Blijft allen elkander broederlijk beminnen en steunen in dit leven; weest uw moeder gedachtig in het gebed.

Dierbare familieleden en kennissen. Vaartwel en bidt voor mij.

H. Hart van Maria, ik betrouw op U. (300 d. afl.)

Drukk. Louwage, Sint-Andries

Heer en Mevrouw Alberic SOENS-BUFFELS ;
Heer en Mevrouw Valère VERMEERSCH-BUFFELS en
kinderen Monique, Willy, Jeanine en Georges ;
Heer Maurice BUFFELS ;
De familiën DELAEY en BUFFELS.

Danken U voor de gebeden
en blijken van deelneming.