

Geloofd zij Jezus Christus, Amen.



TOT VROME NAGEDACHTENIS AAN

M I J N H E E R

JAN DE LANDTSHEER

geboren te Baasrode, op 25 juli 1916 en godvruchtig overleden in de kliniek te Dendermonde, op 18 mei 1962,

voorzien van al de Rechten van onze Moeder de H. Kerk en de Pauselijke Zegen.

Lid van verschillende godvruchtige genootschappen.

In de volle werkracht van zijn leven, midden in zijn taak, in het volle van den oogst, is God gekomen en heeft dit jonge leven stil gelegd tegen alle menselijke berekening in.

«Ja, waarom Heer, hebt Gij ons dit aangedaan», sprak Maria tot Jezus als hij verloren was in de tempel. Zo dachten Jozef en Maria... Ook wij denken dat dit leven te vroeg verloren ging. - God denkt anders: «Weet Gij dan niet dat God de vogelen voedt ook in de winter...»

Deze dierbare had een rijk gemoed, vol wilskracht om iets op te bouwen, met een klare kijk op de dingen om het juiste doel te bereiken, vol begrip van de nood en behulpzaam voor de evenmens, zonder beperking in zijn werkracht, en dit tevens in het kader van de openheid en rechtvaardigheid, met achting voor allen die hem niet volgen of begrijpen konden; een eerlijk christen met waardige beroepsfierheid, de waarheid had hij lief, ook al was deze soms niet aangenaam. Dit en nog vele andere deugden kunnen het lijden van de overblijvenden wel verzachten, doch niet wegnemen.

Dierbare Zusters, dierbare Broers en Verwanten, uw blik moet nu naar God gericht in nederig verdriet weliswaar doch met vertrouwen, vooral gij die met mij het huiselijk leven hebt gedeeld. Stel uw hoop in Hem die de Gever is van alle goed. Uw kristelijk geloof alleen zal uw houvast zijn, maar Gods kracht en bijstand zal uw toekomst veilig stellen. Dierbare Familie, begrijp Gods werk maar ook elkander, dan zullen lijden en zorgen draaglijk zijn en tevens verdienstelijk voor de eeuwigheid eindbestemming. Vrienden en bekenden, bid voor mij.

Zoet Hart van Maria, wees mijn zaligheid.
(300 d. afl.)



De familiën DE LANDTSHEER, SUYKENS,
VAN HOEY, VERHEYDEN, MOERNAUT,

danken U van harte voor uw gebeden
en troostende blijken van genegenheid
en deelneming.

.....
Drukk. Stevens-De Coster, Baasrode.