

Voor uw getrouwe dienaren, o Heer, wordt het leven niet ontnomen maar verwisseld. ( missaal )



BID VOOR DE ZIEL VAN MEVROUW  
**MARIE, HELENA DE LANDSHEERE**

ECHTGENOTE VAN MIJNHEER

**REMI HAEGEMAN**

Geboren te Gent de 5 juni 1883 en godvruchtig overleden te Oosterzele de 12 maart 1962. Voorzien van de H. H. Sacramenten en de Pauselijke Zegen.

Een diep christelijke moeder is het die we nu ter ruste dragen. Haar onwankelbaar geloof was de sterke rots waarop zij haar leven heeft gebouwd. Ze was doordrongen van eerbiedige en liefdevolle gehechtheid aan God en kerk.

Haar leven was immers in werk, gebed en lijden naar God gericht. Met grenzeloze toewijding heeft ze gewerkt en gezorgd voor haar gezin zoals enkel een edele, christene moeder het kan. Voor haar echtgenoot was ze steeds een engel van trouw en liefde. Door woord en voorbeeld heeft ze haar kinderen opgeleid in eer en deugd

Door haar eenvoud, oprechtheid en hartelijke goedheid was zij een lichtend voorbeeld en werd zij bemind door allen die haar kenden.

Duurbare echtgenote en kinderen, ik heb U zeer bemind. Vergeet mij niet in uw gebeden. Ik dank U voor de goede zorgen. God zegene U allen in afwachting van het weerzien in de Hemel.

Zoet Hart van Maria, wees mijn zaligheid.

Heer en Mevrouw Jules Haegeman-Vermote en kinderen.

Heer en Mevrouw Alfons Haegeman-De Roose en kind.

Heer en Mevrouw Omer Haegeman-Van Oudenhove en kinderen.

Heer en Mevrouw René Haegeman-De Mulder en kinderen.

De families De Landsheere, Haegeman, De Landsheere, Ghijns

Diepgevoelig aan Uw bliken van kristelijke deelneming in rouw en gebeden, bedanken.

Uitg. J. Hofman