

Dankbare herinnering aan



Mevrouw
Agnes DE LANGE

echtgenote van de Heer
Fernand VYLS

*Geboren te Mater op 2 januari 1920 en godvruchtig
overleden in het Aurora ziekenhuis te Oudenaarde
op 17 juli 2003, gesterkt door de ziekenzalving.*

Lid K.B.G. – Mater
Lid van de Confrerie van de H. Amelberga
Lid van Ziekenzorg Mater

Fernand Vyls, kinderen en kleinkinderen,
alsook de families De Lange, Vyls, Vander Haeghen
en Van Cauwenberghe danken U oprecht
voor uw genegenheid en uw medeleven.

*De namis heeft plaats op vrijdag 5 september 2003
om 18.30 uur in de kerk te Mater.*

Ma, Bobonne,

Nu kan je vredig rusten
na je lange, moedige, maar ongelijke strijd
tegen lichamelijke en geestelijke aftakeling.

We zijn zo fier op jou
en zo dankbaar, voor alles
wat je voor ons hebt gedaan.

In ons hart zullen we
je levenslust en werkracht
je bezorgdheid en familiegeest,
je kook- en bakkunst,
je moed en wilskracht
nooit vergeten.

Vaarwel Ma, dag Bobonne ...
en hopelijk tot later!

*Pa, je kinderen en kleinkinderen,
Oudenaarde, 26 juli 2003.*



Begr. D'HONDT, Oudenaarde, 055 / 31.11.33.