

« Ik ben de verrijzenis en het leven
Wie in Mij gelooft, zal leven
ook al is hij gestorven. »

Joh. II, 25.



BID VOOR DE ZIEL VAN
de Heer

Albert DELANGE

weduwnaar van **Mevrouw Clara ASSEZ,**
echtgenoot van **Mevrouw Irma ASSEZ,**

geboren te zegelsem op 22 oktober 1905 en
zachtjes in de Heer ontslapen in de kliniek
« Samaritaan » te Nukerke op 9 mei 1974,
gesterkt door de Troostmiddelen van
Onze Moeder de H. Kerk

Als man van diep kristelijk geloof heeft hij
de zware beproevingen in zijn leven aanvaard
en zijn langdurige ziekte doorgemaakt als een
zalige voorbereiding tot de dood.

Gelouterd door het lijden en gesterkt door
de genademiddelen, heeft hij met groot geduld
en vertrouwen de komst van de Heer hoopvol
afgewart.

Tot als zijn ziekte hem neervelde heeft hij
dag en nacht, in koude en hitte, in wel en
wee hard gewerkt en gezwoegd voor zijn
gezin. Niets was hem te zwaar of te moeilijk.
Voor de zijnen had hij alles veil. Moge de
Heer hem nu het eeuwig loon schenken.

Bemide echtgenote, gij die mij in het
ziekenhuis zoveel maanden trouw hebt be-

zocht, ik dank u voor uw genegenheid en
voor alles wat gij voor mij gedaan hebt.
Vergeet mij nu ook niet in uw gebed.

Geliefde kinderen en kleinkinderen, vergeet
niet wat ik voor u gedaan heb. Blijf mij in-
dachtig.

Familieleden en vrienden, tot weerziens.

« Heer, wees barmhartig voor Albert. Zo-
als elk mensenleven, was ook zijn leven niet
volmaakt; toch heeft hij eerlijk getracht uw
wil te volbrengen in goede en kwade dagen.
Schenk hem vergeving voor zover hij faalde
en vul aan wat aan zijn leven nog ontbreekt. »

De families DELANGE, ASSEZ, DE STAERCKE,
DE TEMMERMAN, DHAEYER,

**zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van
kristelijke deelneming en danken U.**

Druk. Jos De Vleeschouwer-Hoste, Brakel