

Geloofd zij Jezus-Christus. Amen.



DIT WEZE EEN VROOM AANDENKEN
aan Mijnheer

August DE LANGE

echtgenoot van Mevrouw

JUSTINE DE WITTE

geboren te Ophasselt de 26 januari 1888 en er
godvruchtig overleden de 6 juni 1965.

Versterkt door de Laatste HH. Sakramen-
ten en de Pauselijke Zegen.

De dierbare overledene was 'n man van kris-
telijk geloof, van trouw en onberispelijke le-
venswandel. Hij was 'n goede echtgenoot en
voorbeeldige vader.

In zijn rustjaren werd hij door God beproefd
met 'n langdurige kwaal welke hij kristelijk heeft
gedragen. Op Pinksteren, het Hoogfeest in Gods
Kerk heeft hij zacht en stil zijn schone ziel aan
zijn Schepper teruggeschonken.

Teergeliefde echtgenote, troost U in dit uur
van rouw, mijn liefde voor U sterft niet, een lut-
tel tijds en wij zullen elkander wederzien.

Duurbare kinderen, gij de troost en de vreug-
de van mijn leven; hebt duizendmaal dank voor
de goede zorgen waarmede ge mijn lijdensbed
hebt verzacht.

Dat de Heer U allen zegene en beware! Be-
mint elkander en weest de troost van uw brave
moeder. Vaartwel!

Bidt voor mij, ook gij mijn beste familie.

Heer, geef hem de eeuwige rust.



Zeer getroffen door uw blijken van diep kris-
telijk medevoelen bieden U hiervoor hun wel-
gemeende dank, de familiën:

DE LANGE,

DE WITTE,

WATTÉ en

DE CREMER.

Uitg. F. De Vos. Koster. Ophasselt