

Zalig zijn zij die den Heer vrezen en in zijn wegen wandelen.



BID VOOR DE ZIEL

van

CAMILLA DE LANGE

echtgenote van

Hippoliet ELEBAUT

geboren te Zegelsem, op 24 Juli 1904
en er schielijk overleden op 29 November 1949,
voorzien van het H. Oliesel.

Zij was lid van de Vrouwenbond van het H. Hart.

Zij was een deugdzame echtgenote, een tedere en zorgvuldige Moeder. Vol van geloof, godvruchtig, ootmoedig en zedig leidde zij een onberispelijk leven. Hare goedheid en vreedzaamheid maakten haar vele vrienden.

Als echtgenote was zij de vreugd van haar man en vervulde zijn levensjaren met vrede. Zij was een voorbeeldige moeder, hare kinderen waren het voorwerp van hare gedurige zorgen.

O Heer, waarom haar zo vroegtijdig en in de bloei van het leven ontnemen? Zij, de tedere echtgenote, de onmisbare moeder, het geluk van ons allen. Geheim uwer voorzienigheid! Met christelijke onderwerping doch met een vermorzeld hart zeggen wij dat Uw wil geschiede.

Duurbare Echtgenoot, ik heb U zo zeer bemind, vergeet mij niet. Ik word U ontnomen als ik er nog zo nodig was voor U en voor onze lieve kinderen. Houd U kloekmoedig en ga te werk als een moedige man en vrome vader, draag de last die op U gevallen is en die God U oplegt met een christene onderwerping.

Waak en heb goede zorgen voor de kinderen, en bidt samen voor moeders ziele rust. En gij mijn lieve kinderen, mijn vreugde op aarde, doet wat gij van mij geleerd hebt; blijf uw vader liefhebben en weest zijn troost.

H. Hart van Jezus, ik betrouw op U.

J Van Der Donckt, Koster, Zegelsem

Mijnheer Hippoliet ELEBAUT ;
Mijnheer Orphel ELEBAUT ;
Mijnheer Michel ELEBAUT ;
Mejuffre Francine ELEBAUT ;
De familiën ELEBAUT, DE LANGE en DE STAERCKE,

BEDANKEN.