

« Ik ben de Verrijzenis en het Leven ».

†

BID VOOR DE ZIELERUST VAN

MEVROUW

CLARISSE DE LANGE

echtgenote van de Heer

ALFONS WALRAET

geboren te Mater op 30 april 1904

en godvruchtig overleden te Oudenaarde,

op 30 september 1976,

bediend met de HH. Sakramenten der zieken.

Het grijpt ons allen aan wanneer een haastige dood ons één van de onzen, die wij beminden, uit ons midden wegrukt. Het brengt ons tot bezinning in dit gejaagd leven. Zeer snel gaat het leven voorbij, van wieg tot graf is er maar één stap. Als gelovige mensen moeten wij daarom denken aan onze eeuwigheid, want voor Uw gelovigen, O Heer, wordt het leven verwisseld, niet weggenomen, en nadat het huis van dit aards verblijf is ineen-gestort, wordt in de hemel een eeuwige woonstede verkregen.

De dierbare overledene was een trouwe echtgenote en een stille, eenvoudige ingoede moeder, steeds bekommerd om het geluk van al haar geliefden. Voor hen heeft zij gewerkt, gezorgd en gebeden. Moge de Heer Zijn trouwe dienares opnemen in de vrede en de vreugde van het eeuwige Vaderhuis.

Beminde echtgenoot, dierbare kinderen, kleinkinderen en familie, mijn plots heengaan slaat een diepe wonde in uw hart. Ik dank U allen voor de grote toewijding en de oprechte genegenheid die U mij altijd betoond hebt.

Wees mij indachtig in uw gebeden.

Mijn Jezus barmhartigheid.

De Heer Alfons WALRAET,

De Heer en Mevrouw Jos WALRAET-MARTIEN,
Bart en Ann,

De Heer en Mevrouw Jan WALRAET-
VAN GLABEKE en Mieke,

De Heer en Mevrouw Louis VAN DER MEIREN,
WALRAET, Jan, Sofie en Luc,

De families DE LANGE-PAPEGNIEN en
WALRAET-VAN HOLLE,

danken voor de blijken van kristelijke
deelneming in rouw en gebeden.