

« Zalig die zuiver van hart zijn want zij zullen God zien ».
(Mat. 5. 8.)



BID OM VREDE

voor Mevrouw

ELISA DE LANGE

weduwe van de Heer

RICHARD DANEELS,

geboren te Ophasselt op 31 augustus 1888 en godvruchtig overleden in de kliniek Sint-Elisabeth te Zottegem op 23 september 1971, voorzien van de HH. Sakramenten der zieken en de Pauselijke Zegen.

Het verlies van 'n goede moeder kan niet hersteld worden. Moeders heengaan is het droevigste afscheid... De beste moeders hebben God als vader en Kristus zegt : « IK zal u niet als wezen achterlaten ».

De duurbare overledene was 'n echte goede moeder. Ze leefde uit de overtuiging van haar heilig geloof in 't eeuwig leven.

Haar hart was vol van zorgen om haar kinderen. Zij stierf gerust, getroost en vast gelovend dat sterven eren is ».
(G. G.)

Geliefde kinderen kleinkinderen, familie en vrienden, ik ga langs mijn kruis naar mijn eeuwige thuis.

Blijft mij toch a.u.b. gedenken in uw gebeden, vooral in de zondagsmisviering, het wekelijkse paasfeest van ons.

Gij die mij zo goed en verduuldig verzorgd hebt, vooral het laatste jaar van mijn leven,

dank ik uit de grond van mijn hart. En aan allen die mij goed hebben gedaan ook al mijn oprechte dank.

En, laten wij bidden :

« Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot gij wederkeert dat Gij verrezen zijt ».

De families DE LANGE, DANEELS, DUPONT, TORTELBOOM,

zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van deelneming en danken U.

Druk. J. De Vleeschouwer, Brakel