

Heer, in Uw handen beveel ik mijn geest.

+

BID VOOR DE ZIEL VAN

**DE HEER**

**Emiel Henri DE LANGE**

echtgenoot van Mevrouw

**ELIZA CATHARINA VERSTEELS**

geboren te Haumont op 12 maart 1896 en godvruchtig overleden te Geraardsbergen op 24 december 1968, gesterkt door de H.H. Sakramenten der zieken en de Pauselijke Zegen.

Zelfs de sterke moest buigen voor de dood ; al telt hij meer dan dertig jaren « fosse » en al was hij sterker dan de sterkste boom uit het « Bos », eens is het door God gestelde uur bereikt.

Gelukkig zij, die zich steeds vastgehouden hebben aan hun geloof, die opgebouwd hebben op een vaste hoop, die er naar gestreefd hebben om in de liefde Gods bevestigd te blijven.

Na dat werkzame leven, genoot hij thans 'n welverdiende rust.

Liefste echtgenote, voortaan zullen we elkaar moeten missen, doch troost u bij een gelukkig wederzien.

Beminde kinderen, ik dank u voor de zorgen met dewelke gij mij in mijn « oude dag » hebt bijgestaan.

Vaart allen wel ! Weest mij indachtig in uw gebeden.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

---

**De families De Lange, Versteels,  
Van Gijzegem en Speliers,**

**zeer gevoelig voor de bliken van  
innige deelneming en getroost door  
uw gebeden, danken u van harte.**

---

Uitg. Frans De Vos, Koster, Ophasselt.