

*Zij heeft in al haar werk en haar zorgen
zo weinig voor zichzelf gevraagd,
maar stil haar eigen leed verborgen
in 't moederhart, dat zwijgt en draagt.*



Wij gedenken in dankbaar gebed

Mevrouw

Gabrielle DE LANGE

weduwe van de heer
Albert Emiel VERWEE

*geboren te Bevere op 18 maart 1911 en
godvruchtig overleden te Maarkedal op
17 september 1997, gesterkt door de
gebeden van de H. Kerk.*

Lid K.B.G. - Leupegem

*Namis op zaterdag 22 november 1997
om 17.30 uur in de kerk te Leupegem.*

*Haar kinderen, kleinkinderen,
achterkleinkinderen en de families
DE LANGE - VAN GLABEKE - VERWEE -
VAN DORPE danken U voor Uw gebed en
Uw medevoelen.*

Wij rouwen om het onverwachte
heengaan van Gabrielle. Met een
dankbaar hart om alles wat zij voor ons
betekende, geven wij haar uit handen.
De leegte die zij in ons leven nalaat
wordt een eeuwige verbondenheid, vol
herinneringen aan alle goede gaven die
zij tot voltooiing bracht in haar leven.
Zij was een gelovige vrouw, dankbaar
tegenover God, vertrouwend op de
kracht die Hij haar gaf ten leven,
biddend om Zijn Licht dat uitzicht geeft.
Zij hield van wandelen in de natuur, de
pracht van bloemen wist zij creatief weer
te geven in haar schilderwerk.
Moedig wist zij haar ziekte en onmacht
te dragen, in ontmoeting met mede-
mensen was zij een vriendelijke en
dienstvaardige vrouw, haar kinderen en
kleinkinderen, zij waren haar vreugde.

*Zo bidden wij U God,
in dankbaarheid voor alle talenten, die
Gij haar hebt toevertrouwd, laat haar
voortleven in het hart en de
herinneringen van allen die met haar
verbonden leefden.*

*Laat ons gebed de band zijn die over de
dood heen reikt tot in Uw eeuwigheid,
waar zij voor altijd Uw nabijheid moge
ervaren.*