

*Onrustig is mijn hart.
tot als het zijn rust vindt in U.*

(St. Augustinus)



*Dankbaar aandenken aan
Mevrouw*

DE LANGE Germaine

*Geboren te Oprakel op 23 april 1912
en godvruchtig overleden te Ronse
op 10 december 1992.*

Gesterkt door de HH. Sakramenten.

Lid van de K.V.G. en van de K.B.G.

*Bewoners, personeel en zusters van het
rusthuis «Najaarszon» danken u voor uw
medeleven en gebeden.*

*Namis: op 9 januari 1993 om 17 uur in
«Najaarszon».*

*Heer onze God,
de naam van elke mens
staat gegrift in de palm van Uw hand.
Wij vertrouwen U. deze overledene toe.
Moge zij over de dood heen
in U geborgenheid vinden,
dank zij Jezus, Uw zoon, onze Heer,
die Gij uit de dood hebt opgewekt,
omdat Gij trouw blijft aan de liefde
waarmee Gij elke mens omringd
vandaag en alle dagen
tot in eeuwigheid.*

AMEN.