



Dankbaar aandenken aan

De Heer

## Marcel DE LANGE

echtgenoot van Mevrouw Daisy BYST

geboren te Nederbrakel op 31 maart 1933  
en onverwachts thuis overleden op 13 januari 1999,  
begeleid door de gebeden uit de  
dodenliturgie van de H. kerk.

---

Pa, pépé, broer...  
Waarom ging je zo plots, zo haastig, van ons weg?  
Zonder verwittiging, zonder afscheid...  
Het komt hard aan voor ons allen.  
Het laat een leegte na...  
ons hart doet pijn...

Jij had zo weinig nodig om gelukkig te zijn.  
Zo was jij.  
Zo blijf je voor ons :  
bescheiden en dienstbaar,  
fier op je werk, mild en verzoenend.

Sterke, goede man en vader,  
lieve pépé, beste broer en oom,  
blijf bij ons, in ons hart, in ons leven.  
Leer ons doen wat jij voordeed  
alleen maar geven, nooit iets vragen.

Dank u, Marcel,  
uw vrouw, uw kinderen, uw familie en vrienden,  
wij allemaal zeggen gemeend :  
dank u voor alles,  
dank u voor uw inzet en uw geduld,  
dank u voor uw blijde aanwezigheid  
trots alles wat je in stilte gedragen hebt

Daisy, dierbare kinderen, klein- en achterkleinkinderen,  
draag zorg voor elkaar en laat elkaar niet los.  
Beste familie en vrienden en u allen die mij nabij waart,  
u dank ik om uw aandacht en uw genegenheid.  
Wees mij indachtig in uw gebed.

*Heer, geef hem uw eeuwige vrede.*

*De familie dankt U om uw meelevens en uw gebed.*

*De namis zal opgedragen worden op vrijdag  
26 februari 1999 om 18.30 uur in de decanale kerk  
Sint-Pietersbanden te Nederbrakel.*

