

Gelukkig in dit leven en zalig bij de intrede in het eeuwig leven, is alwie hier op aarde leeft voor God.

†
BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

MARIA DE LANGE

echtgenote van Mijnheer

ALFONS DEMEULEMEESTER

geboren te Oprekel de 17 Augustus 1888

en er overleden de 26 Juni 1954.

versterkt door de H. H. Sacramenten der stervenden en de Pauselijke Zegen.

WIJKMEESTERES VAN DE K. A. V.

Lid van de Derde Orde, de Confrerie en den Bond van het H. Hart en andere Godvruchtige genootschappen.

De duurzame overledene is in ons midden voorbijgegaan zacht en vredelievend, vol plichtsbef en vervuld met liefde tot God en tot de evenmens ... als een voorbeeld van deugdzaamheid en van godsvrucht, voor allen die haar kenden.

Niettegenstaande haar ziekte haar reeds zo lang voorbereide op haar dood en we in zekere mate haar heengaan konden vermoeden is ze ons toch zo plotseling ontnomen.

Ze was toch zo goed en zo voorzichtig. Zelfs gedurende haar ziekte was ze nog steeds bezorgd om voor de anderen geen last te zijn, en steeds lag het woordje "Dank U ..", op haar lippen.

Steeds was ze bereid en had ze tijd wanneer het om het goede ging. En voorzeker zullen de kristene arbeidersvrouwen en de geburen dit edel onbaatzuchtig leven niet zo gemakkelijk vergeten.

Omdat zij God aangenaam was, werd zij ook in haar leven beproefd. Doch zij mocht er op vertrouwen dat de Heer voor haar alle beproevingen in vreugde zou veranderen. Gedurende haar ziekte konden we allen haar volledige onderwerping aan Gods Wil vaststellen; geen klacht maar voor ieder die haar bezocht: een stille glimlach en een "Dank U .."

Mijn duurzame echtgenoot, spijtig dat we elkaar zo vlug reeds moesten verlaten. We hadden elkaar nog zoveel kunnen helpen; laten we ons onderwerpen aan Gods beschikking. Ik dank U voor uw zorgen en genegenheid.

Duurbare Familieleden en U vooral Alice en ook U Camilla, mijn goede gebuur, dank voor uw goede zorgen en uw toewijding.

Beste Familieleden en U allen christelijke arbeidersvrouwen bidt voor mij.

H. Hart van Jezus, ik stel mijn betrouwen op U.
(300 dagen afl.)

†

De Familiën DELANGE en DEMEULE-
MEESTER;

Bedanken U voor Uw bliken van
medevoelen in hun rouw.

Nederbrakel Druk. We O. Surdiacourt.