

Uw vrienden, o Jezus, zijn alle gelovigen, die met U de kelk des lijdens drinken. Hugo Card.

†  
ZALIG AANDENKEN  
van Mijnheer  
**OMER DE LANGE**

Echtgenoot van Mevrouw  
**Maria Van Den Dooren,**

geboren te Hemelveerdegem, den 28 Juli 1902, en er godvruchtig overleden, den 12 Februari 1948, voorzien van de troostmiddelen onzer Moeder de H. Kerk.

Tegen het geweld van de dood kan zich niemand wapenen ; op zijn zeisen staat geschreven : Ik spaar noch jong noch oud, ik kom onvoorziens en ik wijk voor niemand. H. Aug.

De kwellingen en de beproevingen zijn een kelk van zegening, waaruit God aan al zijn uitverkorenen te drinken geeft. Met onderwerping ontving hij het kruis dat God hem overzond, en bleef jarenlang geduldig in zijn lijden.

Lieve echtgenote en duurzame kinderen, mijn vreugde en mijn troost, keert in deze zware beproeving uw ogen tot de Heer, de trooster der bedrukten en de vader der wezen. Goede moeder, die reeds zoveel geleden hebt, troost U, eens zien we elkander weer. Bemide broeders, zuster en bloedverwanten, gedenkt mij in uw gebeden en ik zal U indachtig blijven voor de troon van den Allerhoogste.

Mijn Jezus, barmhartigheid. 300 d. afl.

R. I. P.

Uitg. Dammekens, Hemelveerdegem.

Mevrouw Omer DE LANGE ;  
Mejuffer Alma DE LANGE ;  
Mijnheer Elien DE LANGE ;  
Mevrouw Weduwe Cyriel DE LANGE ;  
De Familiën DE LANGE, VANDEN DOOREN,  
REYGAERT en DE BACKER,

*zeer gevoelig voor de blijken van deelneming  
hen betoond bij het overlijden van hun  
dierbare afgestorvene.*

DANKEN U.