

In het Kruis ligt ons heil.



BID VOOR DE ZIELERUST

van Mijnheer

VICTOR DE LANGE

weduwnaar van Mevrouw

ELODIE DE BOCK

geboren te Zegelsem, de 15 mei 1875, en er christelijk overleden, de 2 december 1966, voorbereid en gesterkt door de HH. Sacramenten van de zieken en de stervenden en voorzien van de Pauselijke Zegen «in het stervensuur».

Lid van de Bond van het H. Hart.

Uitgeput van krachten, in een gelukkige ouderdom van 91 jaren, vond de duurzame overledene in de dood een waardige bekroning van een welbesteed leven: «kom binnen in de vreugde van uw Heer».

Rustig en gelaten, betrouwend en gelovend zingt de Kerk in de begrafenismis: «Heer, geef hem de eeuwige rust, en het eeuwig Licht verlichte hem». Wat is die eeuwige rust en dit eeuwig Licht anders dan God zelf die het begin en het einde is van ieder mens?

Vaders ziel is naar God opgegaan. Troostende gedachte voor de kinderen die dag en nacht voor vader hebben gezorgd, eigen rust en gezondheid hebben geofferd om hem alles te geven wat hij nodig had of verlangde, en die toch bedroefd zijn en wenen om zijn heengaan. De gelovigen sterven in God, niet voor eeuwig, «want het uur komt, waarop allen die in het graf zijn, Zijn stem zullen horen. Dan zullen zij die het goede deden, er uit te voorschijn komen tot de opstanding ten leven....». Wat heeft de dierbare afgestorvene anders betracht en gedaan dan het goede gedurende het lange leven dat God hem schonk! Niet alleen heeft hij in God en in de Heer Jezus-Christus geloofd, doch hij beleed en beleefde zijn geloof als een voorbeeldig lid van de H. Hartbond, als een trouwe aanwezige in de zondagmis, als een man die iedere dag de Heer zocht en ontmoette

in het gebed. En wanneer de ouderdom hem verplichtte thuis te blijven, dan was hij daarover wel enigzins bedroefd, doch hij had de gewoonte Hem ook daar te ontmoeten en hij vond bij Hem troost en sterkte.

Dierbare kinderen, vader zegent u dankbaar voor uw goedheid en uw zware zorgen: niet alleen hebt gij betracht mij het leven aangenaam te maken, doch dag en nacht hebt gij mij bijgestaan en gegeven wat mij nodig was en goed. Moge de Heer zelf u vergoeden wat gij voor mij en voor moeder gedaan hebt. Wij zijn thans bij de Heer en wij bidden en zorgen voor u; bidt gij ook voor ons en dan vinden wij elkaar terug bij de Heer.

Heilig Hart van Jezus, ontferm U over ons.

Zoet Hart van Maria, wees mijn zaligheid.

Mijnheer en Mevrouw Jozef DE LANGE - VAN DE VELDE en kinderen;

Mijnheer en Mevrouw Georges DONCKERWOLCKE-DE LANGE;

Mijnheer en Mevrouw Albert TRONQUO-DE LANGE en kinderen;

De families DE LANGE, DE BOCK, DE RUYVER en BACON;

zijn diep gevoelig

voor de bliken van deelneming en

DANKEN U VAN HARTE.