

O Maria, in het uur van mijn dood, toen mijn lippen, uw naam niet meer konden aanroepen, sprak mijn hart nog tot U.



BID VOOR DE ZIEL
van Mevrouw

COLETA DE LANGHE

Weduwe van
Mijnheer LEO VAN WAMBEKE

geboren te Michelbeke den 27 Augustus 1874 en
vreedzaam in den Heer ontslapen te Elst den 20
Juli 1955 bediend van de H.H. Sacramenten.

Zij was lid van de confrerie van het H. Hart en
van andere godvruchtige genootschappen.

Gelijk een hert naar waterbronnen smacht, zo smacht mijn ziel naar U, o God. (Ps. 41.) Wie deze achtbare overledene gekend heeft moest haar bewonderen en hoog schatten, om haar levendig geloof, haar minzame omgang en haar totale berusting in den H. wil van God.

Zij was een brave en deugdzame vrouw, een godvruchtige, kommervolle en toegewijde moeder.

Haar grote devotie tot het H. Hart van Jezus, stond gekenmerkt, door haar vurig verlangen, elke eerste Vrijdag van de maand, om de heilige teerspijs aan huis te mogen ontvangen.

Haar kinderlijk betrouwen op de H. Moeder van God was opvallend, door haar nimmer onderbroken rozenkransgebed.

Haar moederlijke liefde en bezorgdheid voor haar talrijk gezin, kwam tot uiting in haar gesprekken over hen, die zij met eigen handen had gekneede en tot Gods eer had opgevoed.

Daarom is haar verscheiden voor gans haar omgeving : troostvol en voor haar zelf : een blijde ingaan tot het eeuwig geluk.

Teerbeminde kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen, hebt dank voor uw genegenheid en zorgen, gij waart mijn rijkdom op aarde, wordt eens mijn erekroon in den hemel, en daarom : blijft altijd getrouw aan uw christen geloof, zoals ik u geleerd heb, bemint elkander en bidt voor mij, gij vooral mijn dochter kloosterlinge, die u aan den dienst des Heren hebt toegewijd.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen in U !
(300 d. afl.)

De familiën VAN WAMBEKE - DE LANGHE,
HAEGEMAN - DELANGHE

Danken U voor de bliken van kristelijke deelneming hun betoond bij het overlijden van hun dierbare overledene.

Druk. Haegeman - «De Beiaard», Zottegem