

« Leer ons, Heer, onze dagen naar waarde te schatten en zo te komen tot wijsheid van hart. »  
Psalm 90



**Tot vroom aandenken van de**

**H E E R**

**Cyriel DE LANGHE**

**weduwnaar van Mevrouw Maria De Zitter**

geboren te Schorisse op 3 februari 1889  
en godvruchtig overleden in de kliniek van  
St.-Franciskus te Brakel - Oprakel op

19 oktober 1978.

Oudstrijder 1914 - 1918.

Vuurkruiser met Palm.

Lid van de Kristelijke Bond  
der Gepensioneerden.

Na een zeer lang leven en een korte ziekte is de dierbare overledene langzaam uitgedoofd en vreedzaam gestorven om over te gaan naar het Leven zonder einde in alle eeuwigheid.

Een lang leven met enkele droeve mijlpalen, zoals de jarenlange ellende van de frontsoldaat, het smartelijk ongeval met een jonge zoon en het afsterven van zijn geliefde echtgenote.

Een leven ook gekenmerkt door noeste arbeid, rechtschapenheid in de omgang en vooral bezorgdheid en liefde voor vrouw en kinderen.

Hij was een trouw kerkganger en beleefde zijn godsdienstigheid eenvoudig en eerlijk. De hoge ouderdom, de levenservaring, de eenzaamheid en de berusting maakten hem rijp voor de eeuwigheid.

Beste kinderen en kleinkinderen, blijft eensgezind verenigd in een hechte familieband en wederkerige genegenheid. Veel dank voor uw zorgen en bekommernis om mij. Dit afscheid wordt voor mij het weerzien van uw moeder in het hemels Vaderhuis, waar we aan u denken en voor u bid-den.

Ook de Zusters en het Personeel van het rusthuis te Zegelsem en van de kliniek te Oprakel blijf ik dankbaar gedenken om hun goede zorgen aan mij besteed.

De Namis zal opgedragen worden in Zegelsem op zondag 5 november te 9.30 u.



Jozef en Terris De Langhe-Buckingham,  
kinderen en kleinkinderen;

Hubert en Henriette De Langhe-Van Der  
Donckt en kinderen;

De families De Langhe, Ellette, De Zitter,  
Dobijn;

**danken u oprecht en erkentelijk voor  
de blijken van medeleven in hun rouw.**