

†

WIJ GEDENKEN DANKBAAR EN GENEGEN

DE HEER

EPHREM DELANGHE

echtgenoot van Mevrouw

MARIE-ZENOBIE BAUWENS

geboren te Etikhove, op 29 juni 1892 en overleden te Ronse, op 15 september 1973, gesterkt door het sacrament van de zieken.

« Ik ben de verrijzenis en het leven » zegt de Heer, « wie in Mij gelooft zal leven, ook al is hij gestorven ».

In dit geloof heeft de dierbare overledene geleefd en is hij gestorven. Daarom staan we onze echtgenoot en vader af aan de Goddelijke goedheid, waarin hijzelf geloofde.

We danken God om dit schone en goede leven : om de trouwe echtgenoot en bezorgde vader die alleen leefde voor zijn huisgezin, om de man die in alle eenvoud en bescheidenheid dienstbaar was voor zijn medemens. Het lijden, dat hem niet werd gespaard, heeft hij kloekmoedig gedragen.

Wij bidden tot de Vader :

Almachtige, eeuwige God,
door onze Heer Jezus Christus
is voor ons de hoop op verrijzenis opgegaan.
We zijn bedroefd om de dood
maar worden getroost
door de belofte van de onsterfelijkheid.
Geef dat Ephrem en allen die ontslapen zijn
verheerlijkt uw aanschijn aanschouwen
en daarin vrede en geluk mogen vinden.

Dierbare echtgenote, kinderen, kleinkinderen en zusters, heb dank voor uw goedheid en genegenheid die mijn oude dag zonnig hebben gemaakt. Blijf trouw aan uw geloof en aan elkaar. Ik zeg u geen vaarwel, maar tot weerzien in de hemel.

Gij allen die mijn vrienden waart, blijf mij gedenken.

Ten paradijse geleiden hem de engelen.

Mevrouw Ephrem DELANGHE,

De Heer en Mevrouw Jean WAUTERS-
DELANGHE,

Mejuffer Marie-Thérèse WAUTERS,
De Heer Michel WAUTERS,
De Heer Paul WAUTERS,
Mejuffer Martine WAUTERS,
Mejuffer Dominique WAUTERS,

De families DELANGHE-BAUWENS en
BAUWENS-MONNART,

danken U om uw gebed en medevoelen.

*Begrafenissen : Firma J. Aelvoet, Ronse
Druk. Pierre Everaert, Barrière de Fer, Ronse*