

Geloofd zij Jezus-Kristus,

Amen!

† BID VOOR DE ZIEL †

van Mevrouw

Hortense DE LANGHE

weduwe van Mijnheer

Petrus ROMAN

geboren te Michelbeke, de 4 februari 1881
en godvruchtig overleden te Nederbrakel,
de 7 augustus 1960,
gesterkt door de HH. Sacramenten der stervenden
en de Pauselijke Zegen in het stervensuur.

**Lid van de Bond van het H. Hart
en meerdere godvruchtige genootschappen.**

Ziek en oud worden is voor een gelovige geen verlies. Het zijn gezegende dagen waarop men zijn leven met de nodige rouwmoedigheid rustig kan overschouwen; waarop men zich stilaan van het tijdelijke kan losmaken, om zich waardig voor te bereiden op het grote moment van de dood, de ontmoeting met God in de eeuwigheid.

Na op voorbeeldige wijze haar taak als echtgenote en moeder te hebben volbracht, heeft God haar ook het kruis van een langdurige ziekte aangeboden. Ze heeft het aanvaard en naar het voorbeeld van zijn Zoon moedig gedragen, in liefde en nederige onderwerping. Door het veelvuldig ontvangen der sacramenten en stille gebeden heeft ze zich op de dood voorbereid, waarvan ze precies wist wanneer ze komen zou. Voor al het goede zal God haar belonen.

Duurbare kinderen en familieleden, ik heb me steeds mogen verheugen in de dankbare liefde waarmee ge mij hebt omringd en waarvan de vele en goede zorgen de uitingen waren. Ik dank U erom. Laat mijn gedachtenis in uw gebeden voortleven; wie bidt blijft zijn doden bedenken.

Mijn Jezus, barmhartigheid!

300 d. afl.

Vandendriessche-De Vlæschauwer, Nederbrakel

Heer en Mevrouw Henri DE SMET-ROMAN;

Heer André ROMAN;

Heer en Mevrouw Albert ROMAN-DE PESSEMIER en zoon André;

Heer en Mevrouw Leon ROMAN-VAN DER MEULEN;

Heer en Mevrouw Marcel ROMAN-VANDE MERGEL en dochter Marie-
Bernadette;

Heer en Mevrouw Raphaël DE WIJNGAERT-ROMAN en zoon Eddy;

De familieën DE LANGHE, ROMAN, HAEGEMAN, D'HOSE,

zijn diep gevoelig voor de blijken van deelneming
en danken U van harte.