

Ik mis u waar ik henenvaar of waar
ik henenkeer, de morgenstond,
de dagen en de nachten nog meer.

(Guido Gezelle).

Wil in uw gedachten en gebed
een vroom aandenken bewaren aan
DE HEER

Jozef, Vital DE LANGHE
echtgenoot van Terris **BUCKINGHAM**

geboren te Zegelsem op 13 december 1920 en
godvruchtig overleden te Epsom (Engeland)
op 18 mei 1994,
gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken.

†

Uw aanwezigheid en medeleven was voor ons
een troost, maar, te weten dat uw gebed hem
en ons in dit uur nabij is, stemt ons bijzonder
dankbaar.

De families

DE LANGHE, BUCKINGHAM en DE ZITTER.

Uitg. b.v.b.a. Braeckman - (055) 42 26 24

Gij zijt voorbij maar duurt
met zoveel sporen in ons hart
in onze herinnering,
nu wij u plots, maar niet geheel verloren.
Want alles wat een elk van u ontving
aan liefde en vertedering
blijft eenieder onverwoestbaar toebehoren.

(Anton Van Wilderode).

Nu deze lieve en eenvoudige man zo plots
is heengegaan, zullen die sporen van liefde,
vertedering en onvoorwaardelijke inzet voor
vrouw, kinderen, kleinkinderen en achterklein-
kind, onverwoestbaar in ons hart gegrift blijven.

Dank u, lieve vader.