

A
V V K
V

Ik was verheugd toen ik het hoorde :
„Wij gaan op weg naar het huis van
de Heer”. (Ps. 122)

+

GEDENK
IN UW VROOM GEBED

De Heer Julien DE LANGHE

Geboren te Oudenaarde op 24 januari 1903 en
er overleden op 19 november 1983, gesterkt door
de H. Sakramenten der zieken.

Gans onverwacht, in volle nachtrust vergleed
voor deze sterke man de tijd naar eeuwigheid.
De dag voordien had hij het ziekenhuis ver-
laten. Wie had gedacht dat deze blijde thuis-
komst zo vlug zou voeren naar zijn eeuwige
bestemming ?

Met werkzaamheid en doorzettingskracht had hij
zijn leven opgebouwd in eenvoud en bescheiden-
heid. Hij voelde zich gelukkig in de geborgen-
heid van huiskring en familie en tevens diep
verbonden met zijn vlaamse volk.

Heer, Gij die ons erfdeel zijt, leid thans uw
trouwe dienaar door de nacht van de dood naar
het verkwikkend Licht dat Gij zijt.

Laat hem thuishkomen bij U.

Lieve zuster Marie, wij mochten vele jaren ge-
lukkig samen zijn. Oprechte dank voor uw zor-
gende genegenheid. Moge de Heer u sterken in
deze plotse beproeving.

Goede familieleden en vrienden, ook u moet ik
welgemeend danken voor uw vriendschap en
welwillende aandacht.

Wil mij gedenken in uw vroom gebed.

VOOR DE STEUN VAN UW GEBED,

VOOR DE TROOST

VAN UW MEDEVOELEN

IN ONZE BEPROEVING

DANKEN WIJ U VAN HARTE.