

De goede strijd heb ik gestreden, het geloof bewaard.
Van nu af ligt voor mij de kroon der gerechtigheid
gerekend, die de Heer mij schenken zal. (St Paulus)

†

BID VOOR DE ZIELERUST

van

Mevrouw Marie DE LANGHE,

echtgenote van

Mijnheer Victor REYNAERT,

geboren te Mater, de 24 januari 1889, en godvruchtig
overleden te Oudenaarde, de 25 maart 1963, voorzien
van de laatste HH. Sacramenten der zieken.

IJveraarster van de Bond van het H. Hart.

Bemind van God en van de mensen zal haar aan-
denken in zegening blijven.

Zij was een ware kristene vrouw, met een rotsvast
geloof, verkleefd aan godsdienst en kerk, zonder men-
selijk opzicht in het kwijten van haar plichten. Zichzelf
vergetend was zij vol goedheid en zorg voor haar
gezin, eenvoudig en minzaam voor allen, stipt en op-
recht in de dienst van God.

Vol opoffering heeft ze zichzelf niet gespaard en
vervulde met toewijding haar beroepsplicht. Dag en
nacht, ver en bij, stond ze, zolang ze kon, ten dienste
van haar evenmens en bracht als een barmhartige
Samaritaan hulp en troost. - Op haar kon tenvolle
toegepast worden wat eens onze vlaamse priester-dichter
G. Gezelle schreef :

*Hoe menig kind, dezelfde dag
en 't zelfde jaar verschenen
dat met mij eens het leven zag
en vóór mij is verdwenen !
Zo leerde ik lang en leerde ik goed
de kunst van goed te sterven
ach, Onbevleete, ik bid U, doet
mij 't eeuwig leven erven !*

Bijna 20 jaar lang was zij een trouwe en voorbeel-
dige IJveraarster van de Bond van het H. Hart.

" Voor dezen die mijn H. Hart vereren, zal ik een
veilige toevlucht wezen in het leven en vooral in het
uur van de dood „

**Duurbare echtgenoot, kinderen, kleinkinderen en
familie**, ik dank U voor uw zorgen en genegenheid,
voor de toewijding waarmee U mij dag en nacht hebt
verzorgd en bijgestaan. Bidt voor mijn zielrust en leef
zo dat we eens eeuwig samen kunnen zijn.

H. Hart van Jezus ik heb betrouwen in U. (300 d. afl.)

Mijnheer Victor REYNAERT, *haar echtgenoot* ;
Mijnheer en Mevr. Marcel REYNAERT-SIMOENS
en kinderen ;
Mijnheer en Mevr. André REYNAERT-SIMOENS
en zoon, *haar kinderen en kleinkinderen* ;

De families DE LANGHE, REYNAERT,
BROWAEYS en VERLOO.

**BEDANKEN van harte voor de bliken
van kristelijke en innige deelneming
hun betoond.**