

Welaan, goede en trouwe dienares... treed binnen
in de vreugde van uwen Heer.



TER ZALIGE GEDACHTENIS
van Mevrouw

Prudence De Langhe

Weduwe van

Mijnheer Jules Martens,

geboren te Schorisse, de 4 November 1864, en over-
leden te Goferdinge, de 22 November 1953, ver-
sterkt door de H.H. Sacramenten.

Wij danken God dat Hij ons zulk een moeder gaf.
Wij danken Hem dat Hij ons zo lang onze moeder
liet behouden. Zij was een moeder in de dagen van
onze hulpbehoevende jeugd, in tijden van voor-
spoed en zorgen, in de gelukkige jaren van haar
ouderdom.

Zij was en bleef onze moeder door haar geloof en
gebed, door haar zorgzame bedrijvigheid, door
haar zachte opgewektheid, door oprechten een-
voud en blijden ernst.

De dood, welke zij zag aankomen, verschrikte
haar niet, maar zij aanvaardde hem met een volko-
mene onderwerping aan Gods H. Wil.

Dierbare Kinderen en Kleinkinderen, ik dank U,
die mij door uw liefde en genegenheid zo gelukkig
hebt gemaakt in mijn ouden dag. Sinds geruimen
tijd was mijn ziekte voor U een last en toch hebt gij
mij steeds met de beste zorgen omringd. Met vader
in den Hemel, smee ik voor U ten beste bij den
Heer. Vergeet mij niet in uw vurige gebeden.

Beste Bloedverwanten en Vrienden, weest mij
ook indachtig in uw gebed.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

100 d. afl.

Druk, V. Van Nieuwenhove, Markt, Geraardsb.

De Familien DE LANGHE, MARTENS,
NIEMEGEERTS en DONCKERWOLKE

*zeer gevoelig voor de blijken van deelneming
hen betoond bij het overlijden van hun
dierbare afgestorvene.*

DANKEN U.