

« Gestorven graan wordt brood,
geperste druiven wijn van vreugd,
zo gaat doorheen de dood,
wat blijven zal en reeds verheugt ».

†

Tot vroom aandenken aan

DE HEER

Roger DE LANGHE

echtgenoot van Suzanne DE PESTEL

Lid van de confrerie van O.-L.-Vrouw v. Halle.

Lid van het Gregorius Zangkoor.

geboren te Moen op 17 juni 1922

en godvruchtig overleden te Oudenaarde

op 12 november 1981,

gesterkt door de H. Sakramenten der zieken.

Heer, wij wisten dat dit afscheid
onafwendbaar was.

Het deed ons pijn zo diep de onmacht
te ervaren van menselijke hulpeloosheid.

Breng in dit uur het sterkend licht
van het geloof

in graan dat sterft en openbloeit
tot rijpe vrucht van eeuwig leven.

Maak vader thans deelachtig
aan het Licht waarin Gij woont.
Bekroon zijn toegewijd bestaan,
gedragen in nooit wankelend geloof
en stille moed en rustige aanvaarding,
toen ziekte en pijn hem had bezocht.
Wij danken om de milde gave die hij was
als echtgenoot en vader, familielid of vriend.
Bewaar ons allen die hem zo nabij waren
in deze sterke band van liefde,
met in ons hart het lied der dankbaarheid,
als nagalm der herinnering.

Uw gebed is een zinvolle hulp
voor onze dierbare overledene ;
Uw deelneming een ware troost voor ons.
Hiervoor danken u :
De families De Langhe-De Pestel,
De families Van Huffel-Van Meulebroeck.