

GELOOFD ZIJ JEZUS.CHRISTUS!



Bid voor de ziel

van

THEOPHIEL DE LANGHE

echtgenoot van

PRUDENCE MINNAERT

geboren te Schorisse, den 13 Augustus 1883 en
overleden te Nederbrakel den 5 Juni 1945.
versterkt door de H. H. Sakramenten der stervenden.

Pijnlijk is het verlies van dezen die wij liefhebben :
toch zijn al de schikkingen van den Heer barmhartigheid en genade, al doorgrondend wij het meeste deel zijner werken niet ! Eccl. XVI

Hij was een rechtschapen, vreedzaam en zachtzinnig man, een beste echtgenoot en een liefdevolle vader. Plichtsgetrouw in alles, deed hij in stilte wat de Heer van hem verlangde. God zal den mensch loon naar werken geven en iedereen vergelden volgens zijn handel en wandel.

" Het aandenken van den rechtvaardige leeft in eeuwigheid."

" Verleen, zoo vragen wij, almogende God, dat de ziel van Uwen dienaar Theophiel, die heden van deze wereld is gescheiden, door dit offer gereinigd en van zonden ontslagen, kwijschelding en tevens de eeuwige rust moge verkrijgen door onzen Heer Jezus-Christus, (Begravenismissis)

Bemide Echtgenoot, Kinderen en Kleinkinderen, ik dank U voor uwe teedere genegenheid. God roept mij tot het andere leven ; zegent met mij den Naam des Heeren. Hij is meester over leven en dood ; Zijn H. Wil geschiede. Wij zijn niet gescheiden maar bidt voor mij, dan vinden wij elkander in den hemel weer.

Mijn Jezus. Barmhartigheid,
Zoet Hart van Maria. wees mijn heil.

Nederbrakel Druk. Wwe O. Surdiacourt

Mevrouw Theophiel DE LANGHE, geboren Prudence MINNAERT ;
Mijnheer en Mevrouw Adrien VAN 'T WEMBEKE-DE LANGHE
en zoon Eddy ;
Mijnheer en Mevrouw Albert DE LANGHE-MAES en dochter
Arllette ;
Mijnheer en Mevrouw Florent VERSTRAETEN-DE LANGHE en
zonen Willy en Yvan ;
De Familiën DE LANGHE en MINNAERT ;

BEDANKEN U voor de blijken van genegenheid
in den rouw die hun komt te treffen.