

GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS. Amen

† BID VOOR DE ZIELERUST †

van Mevrouw

## Victorine DE LANGHE

Echtgenote van Mijnheer

### Omer VAN DER LINDEN

Geboren te Zegelsem, de 15 September 1872 en er  
godvruchtig overleden de 2 September 1951  
Gesterkt door de HH. Sacramenten der Stervenden



De ouderdom bereikt op de weg van de rechtvaardigheid is een kroon van waardigheid,

(Spreuken 16, 31)

Wat een zoete vertroosting voor een moeder, in het uur van de dood te mogen denken dat zij behoorlijk al haar plichten heeft volbracht en dus sterft, gesterkt en getroost door al de genademiddelen van de godsdienst, omringd van haar Echtgenoot en haar Kinderen die haar allen evenzeer beminden en bewenen..

Duurbare Echtgenoot, geliefde Kinderen, grote vreugde had ik en verstroosting over uw liefde. Geef uw hart niet aan de droefheid over. Eccl. 38, 21

Ik dank U voor de vele zorgen waarmede gij mij hebt omringd, vooral gedurende mijn laatste ziekte. Blijft elkander beminnen en blijft mij gedenken in uw gebeden, H. H. Missen en Communiën.

H. Hart van Jesus, ik heb betrouwen op U. 300 d. afl.  
Zoet Hart van Maria, wees mijn zaligheid. 300 d. afl.

R.

I.

P.



De Familiën DE LANGHE ;

De Familiën VAN DER LINDEN ;

De Familiën HENDRICKX.

Danken U van harte voor  
de bliken van oprechte  
deelneming door U betoond,  
bij hun smartvolle rouw.