

Onze Lieve Vrouw van zeven smarten,
bid voor ons !

†

BID VOOR DE HEER

ANDRE DELAPIERRE

zoon van de Heer en Mevrouw
Raphaël DELAPIERRE-GEVAERT

geboren te Avelgem, op 24 maart 1953 en
plotseling overleden te Kluisbergen-Ruien,
op 3 mei 1973, voorzien van het H. Olieseel
in extremis.

Na een kort, maar edelmoedig leven werd
hij al te plotseling ontruikt aan de liefde van
vader en moeder en aan de genegenheid van
zijn verloofde en familie.

André, lieve jongen, slechts éénmaal hebt
gij ons pijn gedaan en dat is : nu gij ons zo
plots verlaten hebt. Wat al verwachtingen
hadden wij op U gesteld ! Twintig jaren ! zo-
pas uw legerdienst voltooid en samen met
uw lieve verloofde maaktet gij reeds plannen
om kortelings in het huwelijk te treden...
Naar menselijke berekening ontvouwde zich
voor U een schone en gelukkige toekomst...
maar plots werd heel die heerlijke hoop te
niet gedaan ! Waarom ? en hoe ? nooit zul-
len wij kunnen begrijpen het geheim van
leven en dood : het antwoord is verborgen in
God.

Mijn lieve moeder en vader, zo onlangs
heeft uw hart nog gebloed bij het smartelijk
ongeval dat het gezin van broer Fernand
heeft getroffen; moedig hebt gij uw best ge-
daan om te helpen en te troosten waar men-
selijke troost niet baten kon; ... en reeds
treft U dit nieuwe kruis : hartverscheurend
moet uw droefheid zijn... woorden kunnen U
niet helpen, God en de tijd alleen kunnen
berusting brengen.

Maar toch moogt gij fier zijn op Uw zoon :
André was een beste jongen en hij was zo

blij als hij iets kon doen om U zijn genegen-
heid te tonen.

Mijn lieve verloofde : ik verlangde er zo
naar om U gelukkig te maken voor het leven...
ik dank U voor uw tere liefde !

Mijn dierbare broer, schoonbroer en zus-
ters : gij en uw kinderkens weten best, hoe-
veel ik van U allen heb gehouden... onze
scheiding valt hard om dragen... maar toch,
weet : dat ik bij U allen blijf in God, die ons
allen eens tot het onvergankelijke leven
brengen zal.

Goede familieleden en mijn talrijke vrienden,
bidt voor mij en voor de mijnen die nu zo
bedroefd zijn.

Hr en Mw Raphaël DELAPIERRE-GEVAERT,
zijn ouders;

Hr Fernand DELAPIERRE-(†)VERMEULEN,
Hr en Mw Johnny VANDENBOGAERDE-DELA-
PIERRE,

Mejuffer Andréa DELAPIERRE en verloofde
Patrick VANDEKERCKHOVE,
zijn broeder, zusters en schoonbroeder;
Mejuffer Christiane VANDEKERCKHOVE,
zijn verloofde;

Mejuffer Cathy DELAPIERRE,
Mejuffer Conny DELAPIERRE,
Mejuffer Nancy DELAPIERRE,
Mejuffer Bianca VANDENBOGAERDE,
zijn nichten;

Mw wed. Emiel GEVAERT-VERHIEST,
zijn grootmoeder;

Hr en Mw Raoul BOUDRY-VERHIEST,
zijn meter;

Hr Achiel VERHIEST-(†)DELAPIERRE,
zijn peter;

De families DELAPIERRE, GEVAERT, VER-
HIEST en VANDEKERCKHOVE,

danken U voor de blijken van kristelijke
deelname in hun rouw.

Brusselse Begrafenisondernem. - Kluisbergen