

BID VOOR DE ZIEL VAN
MEVROUW
Clara DELA RIVIÈRE

echtgenote van de Heer Valère DE LEY

geboren te Sleidinge op 22 april 1898
en overleden in het H. Hart-Ziekenhuis
te Oudenaarde, op 26 oktober 1977.

De Heer Valère De Ley,
De Heer en Mevrouw Willy Buytaert - De Ley
De families Dela Rivière, De Baets, De Ley en
Vyncke,

danken U
voor de blijken van genegenheid
en voor uw gebed
bij dit afsterven.

Drukkerij Vandevelde, Oudenaarde

Aan deze lieve echtgenote, goede moeder
en dienstvaardige gebuur
dragen wij dit gedicht op
als een trouwe weergave
van haar schone leven midden onder ons :

Moeder

Wij brachten haar ten stillen rustgrond heen,
Waar rondom zachte, groene bomen wuiven,
En 'k voelde een huivering mij 't hoofdhaar kruiven
Wijl zoveel moois daar nu voor goed verdween...

Cok 't hardste hart voelde even maar, iets schuiven
Naar de ogen toe van diep-uit... Ach, het scheen
Als ging met déze ook onze ziel verstuiven...
Men sprak niet, zag nog even, ging toen heen.

En toen wij kwamen in haar huis, en zagen
De plaatsen weer, waar eens haar voetje liep,
Den stoel waarin zij zat, de zachte stede
Waar tot op 't laatst haar lichaam heeft geleden...
Toen werden wij ons bewust: een eindloos diep
Maar stil-goed mens heeft hier geleefd, gedragen.

Willem Kloos