

Kostbaar is in de ogen van God de dood van zijn rechtvaardigen.



EID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

August DE LATHOUWER

geboren te Massemen-Westrem, de 7 juni 1877 en godvruchtig overleden te Massemen, de 18 januari 1957, gesterkt door de laatste HH. Sacramenten en de Pauselijke Zegen.

Als ware kristelijke mens heeft hij geleefd: onberispelijk wandelde hij in de geboden des Heren. Ook heeft hij met volle vertrouwen de dood mogen tegemoet zien, want die de Heer vreest zal in zijn stervensuur gezegend worden en met vergevingsgezindheid bezield worden.
(Eccl. 1, 31)

De ouderdom is een erekroon als hij op de wegen der rechtschapenheid gevonden wordt.
(Spr. XVI, 31)

Met de H. Paulus mocht hij zeggen: ik heb de goede strijd gestreden, mijn loopbaan voleindigd, het geloof bewaard, er blijft mij nu niets meer over tenzij de beloning af te wachten die de Goddelijke meester aan zijn trouwe dienaars geeft.

Geliefde zoon, dierbare familieleden, hebt dank voor uw genegenheid en uw goede

zorgen; uw liefde was mijn troost. Voor u zal ik Jezus bidden dat Hij u allen zou zegenen en beschermen. Bidt ook voor mij, zo blijven wij verenigd in vrome gebeden.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.



De familiën De Lathouwer en De Gusseme,

danken U van harte voor de bliken van deelneming in rouw en gebeden.

Druk De Meyer, koster, Massemen