

†  
IN DE VREDE VAN KRISTUS RUSTE

de ziel van de Heer

## Aimé DE LATTE

Weduwnaar van  
Mevrouw Josephine BOUMON  
en Mevrouw Clementine DE ROUCK,

geboren te Sint-Lievens-Esse op 3 februari  
1897 en godvruchtig overleden in het hospitaal  
te Aalst op 16 maart 1972, gesterkt door de  
H.H. Sacramenten der stervenden.

**Oorlogsinvalide 1914-1918,  
Oudstrijder - Vuurkruiser,  
vereerd met verscheidene Eretekens.**

Alles in de natuur spreekt van nieuw leven,  
heropstanding uit de lange winterslaap.

Wij kristen mensen geloven dat, ook al spreekt  
alles nog van dood en bederf, Aimé tot een  
nieuw leven is opgestaan, het eeuwig leven is  
binnengegaan.

Opgegroeid in de geborgenheid van een kristen  
gezin lag voor hem het leven met al zijn  
mogelijkheden open.

Maar, als jongens van zijn ouderdom nog  
studeren en spelen, moest hij de wapens op-  
nemen om zijn bedreigd vaderland te verdedi-  
gen.

Midden vuur en bloed werd hij man.

Het werd geen «gelukkige jeugd», maar strijd  
om vrijheid en leven in modder en slijk;  
in de grond ondergedoken was er weinig dat  
sprak van godsdienst en de godheid van de  
Vader.

Hij keerde weer en stichtte een talrijk gezin.  
Maar een tweede oorlog sloeg toe. Nu sneu-  
velde moeder; en de vader bleef achter met  
een onnoemelijk verdriet en een huis vol kin-  
deren.

Gesterkt door de strijd won hij ook die slag  
en toen de kinderen hun weg gingen door  
het leven, stichtte hij een nieuw gezin.

Ook die vreugde was van korte duur. Ziekte  
en eenzaamheid kraakten zijn sterke natuur,  
tot hij een veilig onderdak vond bij zijn  
kinderen.

Maar de sterke man was geknakt en ook de  
geest bezweek.

Maandenlang was hij toevertrouwd aan de  
zorgen van de kliniek.

Na zulk rusteloos leven zal hij de eeuwige  
rust vinden bij God.

Gij allen die voor mij gezorgd hebt en uw  
vader het leven draaglijk hebt gemaakt, ik  
dank u oprecht. Moge God er u om lonen.  
Moge de Heer, omwille van het lijden en  
dood van Christus, mij mijn menselijke zwak-  
heden vergeven, en mij nu met Christus laten  
verrijzen tot de eeuwige gelukzaligheid.

Mogen wij, door het gebed en H. Misoffer,  
over de dood heen, verbonden blijven met  
elkaar en moge mijn gedachtenis u steeds  
dierbaar zijn.



De families DE LATTE,  
ROGGMAN,  
BOUMON en  
DE ROUCK,

**BEDANKEN.**