

Dankbaar aandenken aan
de heer
Michel De Latte

echtgenoot van mevrouw
Suzanne Verstricht

geboren te Hillegem op 20 maart 1925 en
in familiekring godvruchtig overleden
te Zottegem op 13 mei 2001,
gesterkt door de gebeden van de H.Kerk.

De namis zal opgedragen worden in de
parochiekerk te Elene op zaterdag 16 juni
2001 om 18 uur.

De familie dankt u voor uw gebed en de
troostende blijken van medeleven.

Pa, pepe,

Hoe moedig en hard je hebt gestreden,
de laatste dagen, weken, maanden,
dat kan geen mens zich inbeelden.

Je leefde stil en eenvoudig.

Ma heeft je met de beste zorgen omringd.

Maar de strijd werd een strijd zonder
grenzen, die je moest opgeven.

Je was zeer dankbaar voor elk gebaar van liefde,
elk bezoek en voor elke verplegende hand.

Je optimisme en je glimlach stonden echter in
schril contrast met de strijd die je inwendig
voerde.

Met buitengewone moed en waardigheid heb je
dan ook de laatste weken doorgebracht, toen je
wist dat je niet meer lang bij ons zou blijven.

Wij hadden je zo graag nog willen omringen
met onze liefde.

De leegte die je nalaat raakt ons diep.

Ma, je kinderen en kleinkinderen

Rouwcentrum Porrez Zottegem