



*Verrijzen is
altijd weer opnieuw geloven
dat het zeker is
dat in de diepste diepte
licht
en aan de verste einder
leven wacht.*

BLIJVEND AANDENKEN AAN

DE HEER

Marcel DELAUNOIS

echtgenoot van Mevrouw Maria DE GELAN

Geboren te Deux-Acren op 16 november
1923 en overleden in het Onze-Lieve-
Vrouwziekenhuis te Geraardsbergen op
14 maart 1995, gesterkt door de
H. Sakramenten der zieken.

De families:

DELAUNOIS, DE GELAN
VAN DEN EYNDE en MACHTELINCKX
danken U voor de blijken van
deelneming in hun rouw.

*Zijn glimlach en zijn zorgen zijn voorbij.
Zijn lieve aandacht voor de daagse dingen
die door zijn hoofd en vingers gingen
en alles wat hij was voor U en mij.*

*Nonkel, je was een goed mens.
Dag na dag trouw en dienstbaar.
Je wou er zijn in alle eenvoud
voor de anderen, voor ons
en voor je vrouw, Marieke.*

*Marcelleken, in mijn
gedachten ben je steeds bij mij !*

*Ik mis U waar ik henenvaar
of waar ik henenkeer
de morgenstond, de dagen rond
en de avonden nog meer.
Wanneer alleen ik tranen ween
't zij droevig hetzij blij,
ik mis U, o ik mis U zo.
Ik mis U nevens mij !*

G.G.

db druk Geraardsbergen (054) 41 33 62

Begrav. Van den Driessche (054) 41 25 50