

Gods liefde roept ons op tot gelijkvormigheid
in de verscheidenheid.



DANKBAAR AANDENKEN

aan Mejuffer

MARIE-JOSÉ DELAUNOY

dochter van wijlen

de Hr Alfons DELAUNOY en Mw Maria LAMBERT

Zij werd geboren te Etterbeek op 8 maart 1922
en overleed te Zottegem op 5 december 1978,
gesterkt door de H. Sakramenten der zieken.

Op dinsdagmorgen in de 1e week van de advent werd Marie-José in de middagzon van haar leven naar het hemels Vaderhuis teruggeroepen.

Marie-José heeft nauwelijks moederliefde gekend en heeft in haar kinderjaren heel wat moeten missen. Vergoeding heeft zij gevonden bij de Zusters van Maria te Nederbrakel en daarna vanaf 1935 te Roborst. Daar was ze kind van den huize. In Zuster Majella zaliger vond zij een echte moeder. De Zusters deelden met haar lief en leed. Zij was toch zo gelukkig met iedere kleine attentie en met een blijk van genegenheid. Een val bracht haar naar de kliniek, waar ze maanden in haar bed gekluisterd lag. Ze was dankbaar om een bezoekje. Haar kleine familie had zij innig lief. Ze waren steeds uiterst welkom en dan herhaalde zij gedurig: "Ik ben zo blij en gelukkig. Dank U."

Haar groot verlangen was steeds weer bij de Zusters te zijn. Doch de goede God schikte het anders. In de Advent denken we opnieuw aan de armsten, de meest noodlijdenden in onze eigen samenleving. Welzijnszorg wil ons oproepen tot vrijwillige inzet van ons bezit, onze genegenheid en onze verantwoordelijkheid voor de kleine en uitgestotene. Al deze dingen van mens-

tot-mens zijn zeer belangrijk voor ons, want ze zijn allerbelangrijkst in de ogen van God.

De Zusters van Maria hebben deze opdracht reeds vele jaren beoefend.

Dank U, goede Zusters. Dank U, beminde familie.

Dank aan allen die goed waren voor mij.

Vaarwel en gedenk me in uw gebed.

De Families DELAUNOY en LAMBERT,

De "Zusters van Maria" te Roborst

danken U voor uw gebed

en blikken van deelneming.

Druk Melckebeke-Hoebek Zottegem