

†

In Gods Vaderhanden en in uw vrome
gebeden bevelen wij de ziel aan van

DE HEER

ALFONS DE LAUSNAY

echtgenoot van mevrouw

Julia VAN RUYTEGHEM

geboren te Kalken op 20 mei 1913 en in de
Heer ontslapen te Zele op 8 februari 1986.
Hij werd gesterkt door de H. Olie der zie-
ken en ontving de Pauselijke zegen.

Erelid Kon. Harmonie St.-Cecilia Kalken.

Lid duivenmaatschappij «De Luchtklievers»
Kalken. Oud-strijder 1940-1945.

Gods wegen zijn de onze niet. Wij buigen
diep het hoofd en proberen te aanvaarden.
Nu de lente voor de deur stond, na een
paar maand wat sukkelen met zijn gezond-
heid, en nu verbeterd wou hij nog een klein-
heid laten verzorgen aan zijn hand. En... de
Heer is gekomen om hem, die getekend was
met zegelmerk van de H. Drievuldigheid op
te nemen in de eeuwige lente in het huis
van de Vader. Wij moeten even verademen
tot rust komen en bidden om kracht om te
verwerken.

Hij was een openhartig en vrijmoedig man
met vele gaven. Een sterke, ondernemende,
en doordrijvende persoonlijkheid. Iemand die
midden in de zware zorgen en harde tegen-
slagen nooit heeft begeven. Geen last was
hem te groot of te zwaar.

Hij was een vriend van vele: allereerst als
echtgenoot en vader voor zijn gezin, met
een diep kristelijke grondslag heeft hij sa-
men met zijn vrouw meer dan vijf en veer-
tig jaar lief en leed gedeeld. Wij bidden
samen met hen om kracht.

Hij was een vriend van velen: die vanuit zijn
bedrijf zo nauw verbonden waren, jarenlang
eerlijk zaken hebben gedaan als mensen die
mekaar helpen.

Hij was een vriend van velen: ook van zijn
vrienden duivenmelkers en allen die erbij
betrokken waren. Hij heeft zijn gaven en ta-
lenten niet voor zichzelf gehouden, maar
kwistig en dienstbaar uitgestrooid. Hij heeft
ze niet verstoep in de grond. Tot hem heeft
de Heer gezegd: «Kom, binnen trouwe die-
naar in de vreugde van de Heer!»
Nu hij ons als 't ware ontstolen is, willen
wij hem dankbaar en gelaten niet vergeten
in onze gebeden, samen met zijn geliefde
familie. Het gebed is de band die ons allen
levenden en overledenen, samenbindt in de
liefde van de Heer en Zijn en onze Hemel-
se Moeder, Maria.

De families DE LAUSNAY, VAN RUYTEGHEM, PAUWELS, VAN WASSENHOVE

DANKEN U voor de blijken van deelneming
en gebeden.

Begr. L. Braeckman, Kalken - Tel. 67 53 90
Druk. Mevr. A. Braeckman, Kalken