

De vrome stelt zijn dood boven het leven der boozen, zijn vroeg beëindigd leven boven den hoogen ouderdom der zondaars. Sap. IV.

BID VOOR † DE ZIÉL
van Mijnheer

CLEMENT DE LAUW

Weduwnaar van Mevrouw
SIDONIE CRIEZ,

geboren te Overboelare een 3 April 1870,
en er overleden den 1 December 1943
voorzien van de H.H. Sakramenten der stervenden.

Met groote verduuldigheid heeft hij al de pijnen van zijn smartelijke ziekte verdragen.

De beproevingen stapelen zich in het leven zoodanig op, dat men den dood veeleer een uitkomst dan een straf mag noemen.

H. Ambros.

God vermengt met bitterheid het geluk van dit leven opdat wij een ander zouden zoeken dat oprecht en eeuwigdurend is.

H. Aug.

Hij was deugdzaam en recht in zijn levenswandel, hij minachtte niemand, deed niemand nadeel, hij heeft noch laster noch kwaadspreken gekend; hij diende den Heer in de eenvoudigheid zijns harten.

H. Bern.

Ik heb veel geleden; maar het lijden van dit leven is niets tegenover de toekomende glorie; daarom heb ik met geduld den tijd afgewacht welken God geschikt had om mij de eeuwige rust te geven.

En gij, mijne beminde kinderen en kleinkinderen, hebt dank voor uwe liefde en zorgen. Troost u over mijn afscheid. Bemint elkander en weest mij steeds in-dachtig.

Mijne lieve bloedverwanten, vaarwel, bidt voor mij.

Druk. Julien Lossez, Gaffelstr. 45, Geeraardsbergen.

De familiën DE LAUW,
CRIEZ,
LEFEBVRE,
VAN HELLEPUTTE,

danken voor uwe gebeden en blijken van deelneming.