

Wees steeds bereid.

†

In Gods vaderhanden  
en in uw vroom gebed bevelen wij aan

**DE HEER**

**KAREL DELAUW**

**echtgenoot van Mevrouw  
RENILDA THIEBAUT**

geboren te Lessen, de 20 oktober 1950  
en bij een smartelijk ongeval overleden  
te Deux-Acres, de 6 mei 1977, voorzien  
van de troostmiddelen van onze Moeder  
de H. Kerk « in extremis ».

■

**De families DELAUW,  
THIEBAUT,  
THIREZ,  
ADRIAENSSENS**

**danken U voor de blijken van  
deelneming in hun droefheid,  
bij het afsterven van hun fa-  
milieid.**

druk de nayer moerbeke

Het afbreken van een leven in de bloei  
der jaren treft ons dubbel hard. Dat is  
toch geen leeftijd om te sterven..., zo  
oordelen wij met ons menselijk begrip.  
Maar alle aardse leven is zo broos en  
heeft waarde in zover het naar God ge-  
richt is; want ons geluk hier ontvalt ons  
dikwijls op het ogenblik dat het schijnt  
te beginnen.

Daarom is het beter de waarde van een  
mensenleven niet af te meten naar de  
levensduur, maar naar het gemaakte ge-  
bruik van de ontvangen talenten, naar de  
gezindheid van het hart en de levensinzet  
in dienst van God en medemens.

Deze toegewijde dienstbaarheid en rustige  
vroomheid trof ons allen in de houding  
en het werk van deze dierbare overledene.

Zijn vroegtijdig heengaan in zulke tra-  
gische omstandigheden laat dan ook een  
pijnlijke leegte in zijn gezin, in zijn fami-  
lie en bij allen die hem kenden.

Mijn goede vrouw, mijn ouders en al mijn  
dierbaren, hard is dit afscheid. Wij hadden  
nog zoveel verwacht in dit leven hier,  
maar treur niet zonder hoop.

Ik dank u voor uw liefde. Moge de Heer  
u sterken in de beproeving en wees een  
steun voor mekaar.