

Geloofd zij Jezus-Christus.



BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

MARIE - PAULINE DELAUW

weduwe van Mijnheer

THEOPHIEL COLPAERT,

geboren te Ronse, den 12 Maart 1872

en er godvruchtig overleden den 6 October 1949,

voorzien van de HH. Sacramenten.

« Door vele bekommernissen moeten wij binnengaan in het rijk der hemelen. »

In weinigen is dit Apostelwoord zo bewaarheid als in deze vrouw.

Vol levensvreugde in dagen van gezondheid, heeft zij jaren gekend van pijn en benauwdheden. Hoe kon zij zoveel levensmoed houden bij zoveel leed ?

Haar diep geloof richtte zich tot God. Bij Hem vond zij den troost en de sterkte om de beproevingen te aanvaarden en ze verduelig te dragen. Moge de Heer haar voorbeeldig geduld en gelatenheid in het lijden belonen.

Duurbare Kinderen en Kleinkinderen, leeft eensgezind onder elkaar en laat u niet ontmoedigen, wanneer het leven soms hard en zwaar wordt ; bidt tot Hem die mij vertrooste en die u ook zal opbeuren. Ik dank u en al dezen die door hun grote dienstvaardigheid mij zo dikwijls hebben geholpen en getroost. Dat de Heer het nu vergelde.

Wilt mij nu ook gedenken in uw gebeden.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

R. I P.

Dr. Lievyns-Rousseau, Wijnstraat, 21, Ronse.

De familie Colpaert-Delauw dankt U
voor de blijken van genegenheid en
medegevoel haar bewezen bij het af-
sterven van Mevrouw

MARIE-PAULINE DELAUW.