

Zalig de mens die God bereid zal vinden, wanneer Hij hem rekening zal komen vragen.

+

BID VOOR DE ZIEL

VAN MIJNHEER

## PETRUS DE LAUW

Weduwnaar van Mevrouw

MARIA-THÉRÉSIA DE RO,

geboren te Overboelare de 4 October 1869 en aldaar godvruchtig overleden de 23 Januari 1955, gesterkt door de laatste HH. Sacramenten.

De ene na de andere verlaten onze dierbaren deze wereld: zij tonen ons de weg, die voor ons is uitgetekend: hier een tijd op aarde verblijven, wel vreugde, maar meest lijden proeven en dan, langs de mysterieuse poort van de dood, het eeuwig leven binnen gaan.

Gelukkig de mens, die zoals de overledene oog en hart gevestigd houdt op zijn bestemming en zich niet laat misleiden door de duivel met zijn bekoringen, noch door de wereld met zijn valse beloften.

Zo verbleef deze trouwe christen lange jaren onder de mensen en vervulde zijn plichten tegenover God en zijn evenmens.

Dierbare kinderen en kleinkinderen, de Meester roept mij tot Zich, omdat ik mijn plicht volbracht heb verlaat ik U met een gerust gemoed. Blijft als overtuigde christenen leven opdat we toch allen eens mogen verenigd worden voor eeuwig in het geluk van de hemel. Bidt veel voor mij, gedenkt mij en moeder in uw H. Mis en gebeden:

JEZUS, MARIA, JOZEF.

Drukk. De Croo, Overboelare.



De Familiën DE LAUW, DE RO, VAN LIEFFERINGE  
en PENNINGK,

zeer gevoelig voor de blijken van deelneming  
hun betoond bij het overlijden van hun teer-  
gelliefde afgestorvene

DANKEN U.