

"Gij zult juichen, ook al hebt ge nu
voor een korte tijd te lijden
onder allerlei beproevingen".

(Petr. 1, 6)

†

Gedenk in uw vroom gebed

GASTON DELBAER

weduwnaar van
JULIENNE VAN GORP.

Hij werd geboren te Viane op 8 april
1914 en is naar zijn Schepper terugge-
roepen in de H. Hartkliniek te Geraards-
bergen op 18 augustus 1984, voorzien van
de Ziekenzalving « in extremis ».

*Oudstrijder oorlog 1940-1945 ;
Lid van de bond der gepensioneerden.*

De families

*Delbaer, Van Gorp,
Mehaudens en Van Holder*

*danken U voor de blikken van
kristelijk medeleven, uw gebed en
uw aanwezigheid.*

Begraaf. Collier-De Taeye, Karkoolstr. 2, Moerbeke (054) 41 35 00

Naast de vreugdevolle momenten is de
weg van ieder mensenleven bezaaid met
kruisen en beproevingen. Misschien is het
zo opdat wij in ons de hoop zouden wak-
ker houden op een ander leven, waar
"geen dood meer zal zijn, geen rouw of
smart, en waar al het oude voorbij is".

Onze dierbare overledene was een goede
vader, die voor zijn gezin heeft gewerkt
en gezorgd samen met zijn echtgenote,
die hij echter te vroeg moest verliezen.
Dat was een zware slag, die hij niet te
boven gekomen is. Niettegenstaande de
hulp van kinderen en kleinkinderen viel
het alleen-zijn hem zeer zwaar : hij was
niet helemaal meer thuis op deze wereld.

Moge het heengaan uit deze wereld het
weerzien betekenen met zijn geliefde
echtgenote en de voltooiing van zijn men-
selijke zoektocht naar geluk, dat hier op
aarde niet blijvend te vinden is.

Beminde kinderen en kleinkinderen, dank
U om uw hulp, om uw bezoekjes en de
vele kleine attenties. Dierbare familie-
leden en vrienden, bij wie ik steeds wel-
kom was, moge de Heer U belonen om
uw goedheid. Vergeet mij niet in uw ge-
bed.

Druk. De Nayer, Heuvelstr. 63a, Moerbeke T. (054) 41 28 66