

*Leg mij op uw hart als een zegel
Doe mij als een ring aan je vinger
Want sterker als de dood, is de liefde.*



Dankbaar aandenken aan

Mevrouw

Thérèse Delbaere

Echtgenote van de heer Raoul DE VUYST

geboren te Sint-Denijs-Westrem op 3 oktober 1932
en in familiekring overleden te Neigem
op 1 februari 1999,
gesterkt door de H. Sacramenten.

Moeke,

*we zijn trots op jou,
je hebt gevochten en gestreden.
Een ongelijke strijd die je niet kon winnen.
Je hebt ons nooit verlaten en in ons hart zal
je steeds bij ons blijven.
Jij was de zon, de zon in ons leven,
die sterke warme zon die ons steunde en troostte,
die ons al haar liefde en haar leven heeft gegeven.
De zon, die zon, die nooit zal ondergaan.
Woorden zijn maar woorden en er zijn er
niet genoeg om jou te danken.*

Raoul en de kinderen danken U voor Uw medeleven.

