

Onze Vader die in de hemelen zijt...

DE HEER

**Alfred, Joseph, Esthèle
Delbecq**

Rustend Politie - Brigadier te
Gentbrugge (Gent)
Oudstrijder - Weerstander 40 - 45,
vereremerkt met verschillende
eretekens.

geboren te Ensival op 27 sept. 1903
overleden te Lemberge op 2 okt. 1979
gesterkt door het sacrament
der zieken.

De families Delbecq, De la Motte,
Pierre en De Wilde.
danken U voor uw gebeden en
blijken van deelneming.

Hij was een rechtschapen en rechtvaardig man, joviaal en hartelijk dienstbaar voor eenieder. Met zijn dierbare echtgenote schiep hij een zeer hartelijke familiale sfeer. Zijn schoon en talrijk gezin kwam graag naar huis waar een warme thuis wachtte.

Hij heeft gewerkt en gezorgd zijn leven lang om zijn geliefde kinderen het leven in te leiden.

Daarin is hij geslaagd met dankbaarheid, diepe waardering, eerbied en genegenheid van allen.

De Heer die een plaats had in zijn bestaan en die hij trouw diende zal hem opnemen in de eeuwige vreugde waar hij al zijn dierbaren: echtgenote kinderen, familie en talloze vrienden opwacht.

Zijn persoonlijkheid en zijn beeld zal in verering blijvend zijn.

Hij ruste in vrede.

Rouwond. W. Jacobs

druk guido kellens