



VROOM AANDENKEN

AAN

**Marie, Zulma, Augusta DELBEKE**

echtgenote van Georges WINDELS

geboren te Bissegem, 10 mei 1887 en zachtjes  
overleden te Ruien, 28 februari 1971, na het ont-  
vangen van de Heilige Zalving der zieken en de  
Heilige Teerspijze der Eucharistie.

Met de ellebogen op de knieën, de handen ge-  
vouwen op haar sponde, zo zaten wij en waakten  
bij haar bed, bij haar, ons moederke. Wij keken  
met vertederd hart naar ons oud moederke dat  
daar zo schone lag. Dat klein oud moederke, zo  
machtig in zijn nietigheid. Wij waren treurig en  
verheugd meteen. Wij waren treurig omdat wij  
nu niets meer konden doen voor haar, voor haar  
die zoveel deed voor ons; wij waren blij omdat  
zij daar zo schone lag en rustig en tevree. Geen  
vreemde tuigen, plaatsen of personen maar iede-  
een en alles zoals ze 't gaarne had: bij haar en  
thuis.

Haar lieve echtgenoot, haar Georges, gaat zij nu  
weerom vóór, alsof ze alles gereed wou doen voor  
hem zoals ze 't altijd deed. En zeker is zij in  
haar groot geloof, dat zij nu wel zal zijn bij  
Désireetje en Jan, haar kindje en haar volwassen  
zoon en dat ze nog zal kunnen helpen nu en  
bijstaan al haar kinderen, bijzonder Godelieve die  
voor haar moeder als een moeder was.

Engelen zullen haar ten paradijze voeren, dat  
staat vast en zij mag rekenen op haar beeld in  
ons, voor immer; God geve ware 't een spiegel-  
beeld want deugden had zij vele en ondeugd geen.

De families WINDELS en DELBEKE,

danken U voor uw gebeden  
en blijken van deelneming.