

Gegroet, o Kruis, onze eenige Hoop !

† GODVRUCHTIGE GEDACHTENIS †

van

JOZEF DELCOIGNE

echtgenoot van

ANNA BULLENS

geboren te Etikhove, den 5 Juni 1883. en godvruchtig overleden te Nederbrakel, den 25 November 1947.

Gezalfd met de H. Olie.

GRIFFIER BIJ HET VREDEGERECHT VAN  
GEERAARSBERGEN EN VAN NEDERBRAKEL.

Schatbewaarder van de Kerkfabriek, Voorzitter van de St. Gregoriusgilde, Lid van alle godvr. Genootschappen, Voorzitter van de C. O. O. Bestuurslid van de Koninklijke Muziekmaatschappij "De Eendracht", en van de V. Z. W. "St. Pieter in de Banden,."

RIDDER DER KROONORDE, VEREERD MET  
HET BURGERKRUIS 1e KLAS.

Elkeen beweent hem..... (Judith XVI — 89), omdat hij zijn hart voor de armen heeft geopend en milde aalmoezen in hun schoot heeft gestort, (H. August.)

De duurzame overledene was een edel figuur; een toegewijde echtgenoot en vader, een voorbeeldige kristen, een rechtschapen en gewetensvol ambtenaar.

Aan zijn gezin heeft hij zich ten volle toegewijd. zijn echtgenoot en kinderen had hij innig lief. Hij had slechts één droom: hen gelukkig te maken; daarvoor werkte hij... daarvoor bad hij. Veel liet de Goddelijke Voorzienigheid over hem en zijn gezin heengaan; hij heeft jaren gekend van licht en blijheid maar ook dagen van groote treurnis. Doch hij was vroom en kon zijn handen vrouwen tot gebed, daarom was hij sterk en moedig en kon hij de zijnen troosten en bemoedigen.

Het geloof was hem in de ziel geworteld lijk de eikenboom in den grond. Hij stichtte iedereen door zijn ongeveinsde godsvrucht, zijn ijver om de kerkelijke diensten en vergaderingen bij te wonen en te helpen opluisteren en de stiptheid in het naleven van zijn kristelijke plichten. Als medestichter en voorzitter van de St. Gregoriusgilde was hij een bezieler om de kerkelijke plechtigheden schoonheid en

luister bij te brengen. Als ijverig lid en schatbewaarder van de Kerkfabriekraad, als bestuurslid van de parochiale vereeniging "St. Pieter in de Banden,..." nam hij de stoffelijke belangen van den eredienst en van de parochiale werken nauw ter harte. Hij bestuurdte met voorzichtigheid en wijsheid, hij sprak met kennis en juistheid en werkte met belangloosheid en toewijding alsof het over zijn eigen zaken ging. Hij kende slechts één bekommernis; werken en ijveren voor het goede.

In het vervullen van zijn ambtsplichten was hij rechtschapen en gewetensvol. Hij gebruikte zijn invloed om goed te doen, diensten te bewijzen en vooral, om in geschillen en moeilijkheden, de menschen met elkaar overeen te brengen. Hij was een wijze raadsman.

Als Voorzitter van den Openbaren Onderstand bestuurde hij tot eenieders voldoening dit schoon werk van naastenliefde. Vooral gedurende de moeilijke oorlogsjaren ging zijn gedurige bezorgdheid naar "zijn menschen en zijn oudjes van 't Hospicie", naar de gebrekkigen en behoeftigen. Hij was een goed mensch met een goeden hart.

Aan dit leven vol zelfverloochening dat God gezuiverd heeft door het lijden, is plots een einde gekomen. Het is een zware, onverwachte slag, o Heer, die ons diep heeft getroffen. Iets van ons dierbaarste bezit werd aldus van ons weggerukt, gij kondt niet scherper treffen. En alleen Gij die weet hoe diep en hoe teer die man en die vader werd bemind. Gij alleen ook weet hoe schrijnend de pijn van het afscheid schreit in ons. Maar voor U, die de Meester zijt van leven en dood, buigen wij; Gij zijt de Heer en wat Gij ook doet is welgedaan; wij aanvaarden Uw wil, overtuigd dat Gij nooit slaat zonder te zalven en dat Gij harten troost, waar Gij harten treft. Zie onze tranen en aanvaard ze als gebeden.

Heb medelijden, o Heer met een mensch die zijn taak voleindigt en plotseling voor U staat als een kind wiens handen men onderzoekt.

Bid veel voor mij, mijn geliefden en vrienden, en gii vooral mijn broeder en schoonbroeder vergeet mij niet aan het altaar des Heeren.

De familiën Delcoigne, Bullens, Vuye, Buschaert, Van Der Donckt, Josson, Deschaumes

BEDANKEN.