

Ten paradijze geleiden U de engelen.



**VROOM AANDENKEN AAN**

DE HEER

## **Albert DELCOURT**

zoon van wijlen **Francis DELCOURT** en  
**Adolfine VAN WIJMEERSCH,**

geboren te Nederbrakel op 19 juli 1908  
en godvruchtig in de Heer ontslapen in  
de St.-Franciscuskliniek te Brakel  
op 8 december 1977, voorzien van de  
HH. Sakramenten der zieken.

Bij deze eenvoudige man leefde de verwachting naar de komst van de Heer. Jarelang heeft hij zijn kruis gedragen van bittere pijn en ziekte. In deze advent is zijn verwachting in vervulling gegaan : binnentreden in de vreugde van de Heer.

Door zijn geloof wist hij dat hij « moest lijden met Kristus, om eens met zijn Heer de glorie binnen te gaan ».

In Kristus had hij zijn vertrouwen gesteld en dat vertrouwen was zijn kracht om zijn levens- en kruisweg te gaan. Hij mocht daarbij steunen op de hulp en de bemoediging van zijn familieleden, de zusters en het personeel van « Najaarszon ».

Moge hij nu de vrede kennen, na een leven vol vertrouwen in God, ons opwachting

voor het eeuwig weerzien en het onvergankelijk samenzijn in de eindeloze Liefde van God.

**Namis : 7 januari 1978 om 8 uur.**

De families DELCOURT-VAN WIJMEERSCH,

**zijn zeer erkentelijk voor uw bliken van  
kristelijke deelneming en danken U.**

Druk. Jos. De Vleeschouwer-Hoste, Brakel